

Wie ben ik:



Ik ben juf Lilian, een van de juffen van keutergroep 1/2B. Met veel plezier werk ik 3 of 4 dagen in deze kleutergroep. Dagelijks geniet ik van de praatjes van de kinderen van hun ideeën, hun denkwijze, van hun ondeugende streken en daag ze graag uit plannetjes te bedenken en uit te voeren. Maar natuurlijk ben ik ook wat dagen niet te vinden op De Zeeraket. Dan ben ik moeder van een gezin met al twee grote kids. Zit ik graag op de fiets en fiets op recreatieve manier korte of lange afstanden. Ook kunt u mij tegen op het strand, heerlijk even uitwaaien.

Een enkele keer vertel ik nog verhalen op scholen, peuterspeelzalen met mijn verteltheater Smaug. Tja en mocht het dan regenen en waaien of wel echt lekker binnen

zit weer dan geniet ik van een boek, of ben ik iets aan het knutselen, breien, naaien of weven.