



Belangrijke data:

12 april	: Paasontbijt, in pyjama
13 april	: CAO dag, leerlingen vrij
14 april	: Goede vrijdag, leerlingen vrij
21 april	: Koningsspelen
24 -28 april	: Vakantie
1 mei	: Start thema: het menselijk lichaam



Beste ouders,

Gisteren heerlijk in het lente zonnetje de komende periode de revue laten passeren. Wat hebben we nog leuke weken te gaan.

Het eerste evenement is het paasontbijt. Iedereen neemt wat lekkers mee en we zullen als school gaan ontbijten. We doen dit allemaal in een pyjama. Omkleden hoeft die dag niet☺

*Met vriendelijke groet,
Mayke van den Berg*

Thema Het boerenleven

Afgelopen donderdag is het thema groots afgesloten. De leerlingen van groep 1-2 hebben samen met de dramadocent laten zien wat er op een boerderij gebeurt. Groep 3 heeft bij een echt kampvuur laten horen wat ze hebben geleerd en groep 5-6 hebben met de verhalenverteller hun verhaal gepresenteerd. Goed om te zien, hoe alle leerlingen het presenteren al weer een beetje beter kunnen.

Personeel

Juf Marieke is dit jaar gestart met een fulltime functie. Dit om de start van De Zeeraket soepel te laten verlopen. In eerste instantie zou zij dit doen tot de kerstvakantie en nu al weer een aantal weken langer. Nu is het moment aangebroken dat zij twee dagen minder zal gaan werken. Dit betekent dat vanaf 1 mei, juf Samantha Boud (niet de gymdocent), op de maandag en dinsdag groep 1-2 les zal geven. Om de overgang goed te laten verlopen, zal juf Samantha volgende week dinsdag en woensdag al komen meedraaien. U kunt haar dan ook de hand schudden.

Avondvierdaagse

LAATSTE KANS: inschrijven voor donderdag!

Als Zeeraket gaan wij meelopen met de avond4daagse in Almere Poort. De naam doet het al vermoeden en wellicht herinnert u het zich nog van vroeger, een week langs gezellig met elkaar lopen en zingen.

We hopen dan ook dat er zoveel mogelijk leerlingen van De Zeeraket meelopen.





Een aantal feiten op een rijtje:

Data: maandag 29 mei- 1 juni

Inschrijven: 27 maart- 13 april

Afstand: 5 kilometer

Inschrijfkosten: €6,-

Verantwoordelijkheid: bij een volwassene

Zichtbaar: we lopen als school met de schoolhesjes

Laatste dag: uitreiking van de medailles en inleveren van de hesjes

Leerkrachten: De juf en meester zullen niet elke dag lopen, maar er zal iedere dag iemand van school meelopen voor de gezelligheid.

The Leader in Me

De 7 gewoontes van Covey!

Stephen Covey heeft het gedachtegoed rond de 7 gewoontes ontwikkeld. Gewoontes zijn dingen die wij herhaaldelijk doen. Het grootste deel van de tijd zijn we er ons niet van bewust dat we ze doen. We functioneren vooral “op de automatische piloot”. Sommige gewoontes zijn effectief, sommige zijn ineffectief en anderen doen er niet echt toe. Afhankelijk van wat ze zijn, zullen onze gewoontes ons maken of breken. We worden wat we herhaaldelijk doen. Een gewoonte ontstaat wanneer je kennis, vaardigheid en streven combineert. Kennis is het theoretische deel: wat moet er gedaan worden en waarom. Vaardigheden staan voor hoe iets moet worden gedaan. Streven is de motivatie, de wil om het te doen.

De eerste 3 gewoontes (1. wees proactief, 2. begin met het einddoel voor ogen en 3. belangrijke zaken eerst) vallen in de categorie “overwinningen op jezelf”. De volgende 3 gewoontes (4. denk win win, 5. eerst begrijpen dan begrepen worden en 6. synergie) passen onder het kopje “overwinningen met de omgeving. De laatste gewoonte (7. houd de zaag scherp) gaat over het onderhouden van de eerste 6.

In deze flessenpost gewoonte 4: Denk win win.

“Win – win” is in principe de gouden regel: ‘behandel mensen zoals jij behandeld wil worden.’ Dit is de basiswet van het leven. Het is de wet van de langdurige relaties. Het is de kern van de wederzijds afhankelijke wereld.” (Stephen Covey) Het is best fijn om: Maar jij bent niet de enige die dat graag wil! Andere mensen voelen en willen dat net zo! Het is veel leuker om allebei blij te zijn met wat je kunt of doet.



Als je win-win denkt, zoek je samen naar een oplossing om allebei een goed gevoel te hebben. Geniet ervan als iemand blij is. Geniet ervan als je iemand aandacht kan geven, of kan helpen. Je eigen inbreng kan je relatie met iemand veranderen – ook ten goede!

Win - win denken is gebaseerd op de principes van wederzijds voordeel, eerlijkheid en overvloed (er is genoeg voor iedereen!) Het vraagt moed en vriendelijkheid. Soms is het leuk om iets grappigs te vertellen maar soms is het ook leuk om naar een verhaal van





een ander te luisteren. Soms ben ik slim maar het is toch ook prima als de ander eens slimmer is, dan kan die mij helpen. En als ik even niet zo stoer ben is het super als de ander dat wel is en mij kan helpen. Samen genieten van wat je allebei kunt: dat is echt win-win denken, want dan is 1 plus 1 is drie!

Welkom

Er is in de afgelopen 3 weken weer een nieuwe leerling gestart. Wij wensen hem veel leerplezier op De Zeeraket toe. Van harte welkom:
Calvin van Vliet groep 1



Thema: het menselijk lichaam

Voor het komende thema zijn wij op zoek naar experts die in beide groepen gastlessen kunnen verzorgen. Wij zoeken een fysiotherapeut, tandarts, arts, bioloog en anderen die ons iets kunnen leren over het menselijk lichaam. Kent u iemand die dit zou willen doen? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Wist u dat?

- We morgenmiddag (na schooltijd) hulp kunnen gebruiken voor het klaarzetten van het paasontbijt?
- Wij over 3 jaar in ons nieuwe gebouw in Duin zullen zitten?
- We volgend schooljaar starten met 4 groepen?
(2x groep 1-2, 1x groep 3-4-5, 1x groep 6-7-8, allen rond de 15 leerlingen)
- De sollicitatiegesprekken voor volgend schooljaar in volle gang zijn?
- De OR het eerste evenement vorm gaat geven?
- Dat we al 37 leerlingen hebben op school?
- De leerkrachten in de teamkamer hun eigen mission statement hebben hangen?

Wilt u ook gedurende de week op de hoogte gehouden worden? Volg ons op Facebook : @DeZeeraket

