

Mijn naam is Erik Petter. Ik ben getrouwd met Femke en ik heb twee kinderen: Luca en Mick. Ik vind het heerlijk om in mijn vrije tijd met mijn gezin naar de dierentuin of naar een museum te gaan. Daarnaast houd ik veel van sport, vooral van voetbal. Voetbal doe ik graag zelf actief in de zaal, maar kijk ik ook heerlijk lui vanaf de bank. Dit jaar sta ik voor groep 7/8 van de Zeeraket en ik heb ontzettend veel zin in weer een nieuw jaar vol kansen en uitdagingen.

