

Mijn naam is Seya de Valk.

Ik woon in Almere met mijn man en twee zoontjes Ralf (8 jaar) en Thijs (5 jaar). Al geruime tijd werk ik met veel plezier in het onderwijs als kleuterjuf. Wat kan ik genieten van alle kleuters die elke dag vrolijk en dapper de klas binnen stappen. De magische wereld van een kleuter is zo mooi en samen met de kinderen op avontuur gaan is prachtig. Het mooie aan een The Leader In Me school is het werken met de 7 gewoontes en met de kinderen daar een eigen cultuur van maken. Bij de kleuters begint het stukje eigenaarschap al. Wat wil jij leren en waar liggen jouw talenten? De kinderen helpen om te groeien is iedere dag weer een cadeautje. Vorig schooljaar ben ik de opleiding tot intern begeleider gaan volgen en naast het lesgeven op de maandag en dinsdag ben ik donderdag en vrijdag op school te vinden als intern begeleider voor de groepen 1-2. Ik vind het fijn om beide rollen te mogen vervullen en combineren. Natuurlijk geniet ik ook van mijn eigen zoontjes waar ik thuis mijn handen vol aan heb! We zijn dol op fietsen en lekker buiten zijn, in de tuin, op de Kemphaan of bij de bibliotheek. Samen met mijn beste vriendin probeer ik 2x in de week te sporten. Daarnaast ben ik dol op lekker eten (wat mijn man dan maakt), films kijken of eens heerlijk winkelen. Tot ziens!

