



Mijn naam is Lotje Rijnaarts. Sinds het begin van dit schooljaar werk ik bij de Zeeraket als juf van groep 4/5. Ik ben getrouwd met Daan en we hebben twee kinderen, Sanne en Pien.

In mijn vrije tijd doe ik graag iets leuks met mijn man en kinderen. Lekker even naar het strand, een stukje fietsen, een spelletje doen of samen koken. Daarnaast vind ik het leuk om te sporten. Ik doe verschillende dingen, hockey, hardlopen, yoga en soms een avond suppen op het IJmeer.

Twaalf jaar geleden ben ik als Montessorileerkracht begonnen in het onderwijs op een montessorischool in de Jordaan in Amsterdam. Op deze school heb ik 10 jaar met veel plezier gewerkt. Doordat we zijn verhuisd naar Almere en omdat ik toe was aan een andere uitdaging, heb besloten dat het tijd was voor iets nieuws. Vorig jaar heb ik gewerkt bij een school in Bussum. De Zeeraket leerde ik in dit zelfde jaar kennen, omdat mijn kinderen hier sinds vorig schooljaar op school zitten. De visie, het werken met thema's en de sfeer op school passen heel erg goed bij mijn visie op het onderwijs. Daarnaast is het een fantastisch leuke uitdaging om mee te helpen bouwen aan een nieuwe school.

Ik heb er ontzettend veel zin in komend schooljaar en om alle kinderen en de school te zien groeien!