



Ik ben juf Lilian, één van de juffen van kleutergroep 1/2B.

Met veel plezier werk ik 4, soms 3 dagen in deze groep.

Dagelijks geniet ik van de praatjes met de kinderen en hun rijke fantasie. Zij leven nog in een wereld waar alles lijkt te kunnen. Als ze denken dat iets niet kan dan daag ik ze graag uit om uit te pluizen hoe het wel zou kunnen lukken. De zin: 'Bedenk er maar een plannetje bij', zoemt dan ook regelmatig door onze klas.

Op mijn vrije dagen zit ik graag op de fiets en rijd ik op recreatieve manier korte of lange afstanden. Ook kunt u mij tegenkomen op het strand, heerlijk even uitwaaien om een lange wandeling te maken.

Verteltheater Smaug hoort ook bij mij. Een enkele keer vertel ik samen met mijn poppen verhalen op scholen en peuterspeelzalen.

Tja en mocht het dan regenen en waaien of wel echt weer om lekker binnen zitten, dan geniet ik van een boek, of ben ik iets aan het knutselen, breien, naaien of weven.