

**Belangrijke data:**

14 mei	: start laatste periode
20- 21 mei	: Pinksterdagen, leerlingen vrij
22 mei	: Opening thema: Schilder jij, schilder mij, schilderij
23 mei	: Schoolreisje groep 1-5
25 mei	: Schoolfotograaf
28-31 mei	: Avond4daagse
4 juni	: start Cito periode
15 juni	: Suikerfeest
18-22 juni	: Junivakantie
2 juli	: Rapport ophalen
4-5 juli	: Rapportgesprekken
13 juli	: afsluiting thema (tijdens het Zomaar feest)
13 juli	: Het Zomaar feest, voor ouders en leerlingen
16 juli	: meedraaimoment
20 juli	: CAO dag, leerlingen vrij
21 juli-27 augustus	: Zomervakantie

Beste ouders,

Wat hebben we geluk gehad met het mooie weer de afgelopen weken. Vandaag zijn we weer vol enthousiasme aan de volgende periode begonnen. Volgende week zal het nieuwe en laatste thema van dit schooljaar van start gaan. Het thema heet: Schilder jij, schilder mij, schilderij..... De afsluiting zal tijdens het Zomaar feest plaats vinden met een heuse veiling. Zorg dat u erbij bent.

Het valt mij iedere ochtend op dat er ongeveer 15 leerlingen te laat op school komen. De schooldeuren doen wij om 8.15 uur open en dan starten we de les om 8.30 uur. Zorgt u er voor dat uw kind(eren) dan klaar zitten in de klas. We werken tot 14.30 uur door en zullen daarna naar buiten komen. Het is zeer vervelend voor uw kind(eren), maar ook voor de klasgenoten, wanneer u te laat binnenkomt. Zorgt u er met mij voor dat we om 8.30 uur rust hebben in de school?

*Met vriendelijke groet,
Mayke van den Berg*



Flessenpost



Welkom

De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op De Zeeraket.

Wij verwelkomen:

Jayceon Smuller

groep 1-2c

Amelie Souhoka

groep 1-2c

Madelief Schuil

groep 5

Elin Schuil

groep 5



Wij wensen hen beide een mooie en leerzame tijd toe op De Zeeraket.

Personeel

- Juf Mandy is bevallen van zoon Lasse. Het gaat erg goed met moeder en zoon. Juf Mandy zal aankomende woensdag samen met Lasse even op school langskomen.

Schoolfotograaf

Volgende week vrijdag zal de schoolfotograaf op school zijn. De achtergrond van de foto zal wit zijn. Hier kunt u rekening mee houden.

De avond4daagse in Poort

We zullen met 60 leerlingen meelopen tijdens de avond4daagse. Uiteraard zullen we het Zeeraketlied aan iedereen laten horen. Zou u het ook willen leren, kunt u het lied en de tekst vinden op de website. Mocht u nog niet 4 dagen meelopen, maar het wel gezellig vinden om een avond mee te lopen dan bent u elke avond van harte welkom bij het Klokhuis, om 18 uur vertrekken wij. We zullen als school voorop lopen.

The Leader in Me

De 7 gewoontes van Covey!

Stephen Covey heeft het gedachtengoed rond de 7 gewoonten ontwikkeld. Gewoontes zijn dingen die wij herhaaldelijk doen. Het grootste deel van de tijd zijn we er ons niet van bewust dat we ze doen. We functioneren vooral "op de automatische piloot". Sommige gewoontes zijn effectief, sommige zijn ineffectief en anderen doen er niet echt toe. Afhankelijk van wat ze zijn, zullen onze gewoontes ons maken of breken. We worden wat we herhaaldelijk doen. Een gewoonte ontstaat wanneer je kennis, vaardigheid en streven combineert. Kennis is het theoretische deel: wat moet er gedaan worden en waarom. Vaardigheden staan voor hoe iets moet worden gedaan. Streven is de motivatie, de wil om het te doen.

De eerste 3 gewoontes (1. wees proactief, 2. begin met het einde voor ogen en 3. belangrijke zaken eerst) vallen in de categorie "overwinningen op jezelf". De volgende 3 gewoontes (4.





denk win-win, 5. eerst begrijpen dan begrepen worden en 6. synergie) passen onder het kopje “overwinningen met de omgeving. De laatste gewoonte (7. houd de zaag scherp) gaat over het onderhouden van de eerste 6.

In deze Flessenpost gewoonte 7: Houd de zaag scherp (balans voelt het best).

De naam van gewoonte 7 komt voort uit een verhaal over een houthakker. Covey beschrijft dit verhaal als volgt: ‘Een man loopt door het bos en ziet een houthakker, die zich helemaal in het zweet heeft gewerkt om een boom om te zagen. De man vraagt aan de houthakker wat hij aan het doen is. “Ik moet deze boom voor vanavond omzagen!”, antwoordt de houthakker. De man zegt: “Maar die zaag is helemaal bot! Neem even pauze om hem aan te scherpen, dan ben je sneller klaar.” “Nee”, antwoordt de houthakker “Ik heb geen tijd om hem aan te scherpen: die boom moet vandaag nog om!”

Met andere woorden: door soms tijd te nemen om jezelf aan te scherpen, kun je de rest van de tijd veel effectiever zijn. Dit is de eigenschap die alle andere eigenschappen mogelijk maakt. Hij omsluit de andere eigenschappen. Die zaag ben jijzelf, je moet zelf zorgen voor het onderhoud van je lichamelijke, geestelijke, socialemotionele en spirituele vaardigheden. De zaag scherp houden is de belangrijkste investering die je in je leven kunt doen. We zijn ons eigen middel om te presteren. Om een effectieve bijdrage te kunnen leveren moet je inzien dat je je zaag in vier opzichten scherp moet houden. • Lichamelijk: sporten, gezond eten, goed slapen • Spiritueel: je kern, hoe trouw ben je aan je eigen waarden, je inspiratie • Geestelijk: ontwikkeling, scholing, een goed boek lezen, plannen • Sociaal-emotioneel: je emoties in relatie met anderen, vriendschap, collegialiteit

Ook in het contact met andere mensen kunnen we de zaag scherp houden, bijvoorbeeld door iemand met weinig zelfvertrouwen te helpen in zichzelf te geloven. Dat kan al eenvoudig door zelf helemaal te geloven in de kwaliteit van diegene en dat ook uit te spreken. Je kunt elkaar helpen om proactief aan de slag te gaan bij situaties die minder prettig zijn. Luister met empathie.

Wist u dat?

- We volgende week op schoolreisje gaan?
- We het gaan hebben over schilderkunst?

Wilt u ook gedurende de week op de hoogte gehouden worden? Volg ons op Facebook : @DeZeeraket

